

Σε δύο μήνες πάλι, που τις «φοιτητικές κινητοποιήσεις» θα αντικαταστήσουν οι κινητοποιήσεις για τα τέμνη...

Στο ίδιο έργο θεατές. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα: αυτή η σαθρή επαναληψιμότητα που θέλει να εμπεδώσουμε το αίσχος. Να το καταπιούμε πριν πάμε στο επόμενο. Ο πρύτανης θα έπρεπε να ντρέπεται να αναλαμβάνει το έργο της αστυνομίας και αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Ότι δεν ντρέπεται, αλλά αυτό μας απασχολεί μόνο στον βαθμό που συνδέεται με ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα: ότι η επαναληψιμότητα δεν συναντάει την αντίδραση, ότι τα φοιτητά δεν έχουν πετάξει ακόμα τον πρύτανη από τη θέση του με τις κλωτσιές.

Α, ξεχάσαμε. «Άσυλο είναι η καθεστηκυία τάξη μέσα στα ΑΕΙ», όπως έλεγε το αφισάκι που μπορεί να στοιχειοθετήσει την κατηγορία «φοιτητικές κινητοποιήσεις» από την πλευρά της Κοσμητείας του Τ.Ο.Ε. Αυτό και ένα πανό. Σχετικά μεγάλο να, και αυτή τη φορά το κάναμε ωραίο, να. Αλλά που να φανταστούμε ότι αυτά τα δύο θα ήταν ικανά να χρειαστεί όλη η ΝΟΠΕ απολύμανση;

Με το «φοιτητικές κινητοποιήσεις» μας έρχονται δύο ακόμα πράγματα στο μυαλό. Η πρωινή πορεία της 6η δεκέμβρη και οι αναμενόμενες γενικές συνελεύσεις για τη πορεία που λόγω του lock-out δεν είχαν πάνω από 40

Δε φακτς:

Δευτέρα (2/12) το βράδυ ρίχτηκε πανό στις σκάλες του προαυλίου της Νομικής που έγραφε «Ο ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ - ΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ-ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ ΡΩΜΑΝΟ - ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΥΛΑΚΗΣ - ΚΡΑΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ» και κολλήθηκε αφίσα με τίτλο «Δυο λόγια για το μεταπολιτευτικό παραμύθι και το επικείμενο lock-out». Αργότερα το ίδιο βράδυ ανακοινώνεται από τη Κοσμητεία της νομικής ότι «από αύριο Τρίτη 3.12.2024 έως και την Παρασκευή 6.12.2024 το Μ.Θ.Ε. θα παραμείνει κλειστό, ιδίως δεδομένου ότι θα λάβουν χώρα απολυμάνσεις. Όλα τα μαθήματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) κατά το ανωτέρω διάστημα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά».

Τρίτη βράδυ, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανέβασε σε στόρι (που εξαφανίζεται σε 24 ώρες!), ανακοίνωση: «Λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων και προκειμένου να διαφυλαχθεί η παρουσία και η κτηριακή υποδομή των Τμημάτων, κατόπιν συνεννόησης με την Κοσμητεία, αναστέλλονται, όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, που πρόκειται να λάβουν χώρα με φυσική παρουσία στο Γρυπάρειο Μέγαρο και την Ευρυπίδου 14, μέχρι 8/6/2024, αντικαθιστάμενες με εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπου αυτό είναι δυνατόν και επιθυμητόν. Οι διοικητικές δομές λειτουργούν κανονικά».

άτομα. Εμείς κρατάμε, ότι όποια από τα παραπάνω και αν εννοούνται ως φοιτητικές κινητοποιήσεις (πανό-αφισάκι, γενικές συνελεύσεις, πορεία) το 4ήμερο lock-out...εε το λες και υπερβολή.

Όπως είχαμε πει και παλιότερα: «Η ανακοίνωση των σχεδίων της αστυνομίας θα έπρεπε να προκαλεί την αγανάκτηση και την δημόσια κατακραυγή τους», παρόλα αυτά ο πρύτανης Σιάσος μπορεί να λέει ανεπίτρεπτα ψέματα και κανένας να μην απαντάει σε αυτά. Η κοροϊδία έτσι μπαίνει στο DNA αυτού του ευέλικτου εργατικού υποκειμένου. Αλλά δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι η διαρκής έκθεση στο κατάφωρο ψέμα είναι μία πρακτική πολέμου.

...πάρτε τον εξοπλισμό σας (κουβερτούλα, τηλεκοντρόλ, ντεπονάκι) και ετοιμαστείτε...

Αυτό κάνει η αντιεξέγερση: προβληματοποιεί πρακτικές (όπως πχ η κατάληψη) και ύστερα από ένα καταιγισμό Λόγων από δημοσιογραφικά και κρατικά στόματα, ιδού! βρίσκεται η λύση. Όλο αυτό απαιτεί μία στρατευμένη επίθεση και ένα κοινό, διατεθειμένο να τρώει αμάσητο ό,τι του προσφέρουν.

Η στρατηγική αυτή όμως έχει και ένα δεύτερο σκέλος. Μέσα στο καταιγισμό ψευδών ειδήσεων επιβάλλουν μία κατασταλτική πολιτική με πρόφαση

ένα τρανταχτό ψέμα, ελπίζοντας ότι το κόστος θα είναι μικρότερο αλλά και (βασικότερα) γνωρίζοντας ότι αυτή η γενική σύγχυση του πληθυσμού, είναι απόμνητης ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέσα στο γενικό καθεστώς του πληροφοριακού πολέμου, ο πρύτανης και οι μπάτσοι γνωρίζουν ότι μπορούν να στηριχτούν σε αυτό το στρατό από πειθαρχημένους χάνους, που παρά τις αμέτρητες περιπτώσεις που τους έχουν κοροιδέψει μέσα στα μούτρα τους, αυτοί ακόμα θα γυρίσουν να υποστηρίξουν: εε και, τι έγινε; Και με αυτό τον τρόπο θα συστρατευθούν πίσω από αυτή την άορατη αλυσίδα καθαρμάτων που κάνει τον κόσμο να γυρνάει.

Εκτός από τους χάνους, τους μπάτσους, τους πρυτάνεις και τους ρουφιάνους-φοιτητές που παραπονιούνται μόνο όταν τη σχολή τη κλείνουν οι αγώνες μας, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και όλα αυτά που βιώνουν τα αποτελέσματα των παραπάνω στο πετσί τους. Αυτό το ψέμα, αυτή η σύγχυση μπορεί να λυγίσει και τα πιο αποφασισμένα, κυρίως γιατί τα αφήνει μόνα και απομονωμένα. Στο επόμενο lock-out, να σπάσουμε την απομόνωση, να επιδιώξουμε τη συνάντηση, να βρεθούμε στο προαύλιο, να συζητήσουμε, να σπάσουμε τη σύγχυση και το φόβο και να επανοικειποιηθούμε το χώρο μας.

...για νέο lock-out, για νέο κύκλο ασκήσεων αντιεξέγερσης